

COLUMN 13- MISSERS

FUNERAIRE REIZEN



2007 - *Omnia Vanitas*
Aken - Keulen - Düsseldorf



1998 - *R.I.P.* : Wenen



2000 - *Tempus fugit* : Praag

We zijn weer met z'n veertigen op reis geweest: met de bus naar Aken, Keulen en Düsseldorf en alles liep gelukkig als een trein. Dat is toch altijd wel weer spannend. We organiseren de reis zo goed mogelijk, stap voor stap zelfs, want we willen niet voor onaangename verrassingen komen te staan door eigen toedoen. Dat scheelt een hoop stress.

Dit keer waren de voorbereidings-checks erg lastig want door het overschakelen van analoge telefoon en ADSL naar InternetPlusBellen (IPB) ging er bij KPN zoveel mis dat wij 2 maanden lang NINB hadden (Noch Internet Noch Bellen). Dan is het lastig checken of alle gemaakte afspraken voor de groep nog steeds onveranderd genoteerd staan. Zo'n check moet je als reisleader altijd uitvoeren.

Het ging goed, alle afspraken klopten. Zelfs de weergoden waren ons –wederom- gunstig gezind. Het hééft even geregend, maar toen zaten we in de bus. En het heeft nòg een keer geregend en toen zaten we in de kerk voor een rondleiding. Die rondleiding zou formeel duren tot 13.00 u. maar was klaar om 12.45 u. Er zat niks anders op dan een kwartiertje wachten en toen was het droog. Zo gaat het nou elke keer als wij op funeraire reis gaan. Hoe zou dat toch komen? Het lijkt wel een gezegende activiteit.

Omdat het altijd zo gegaan is, al acht reizen lang, gaan we zelfs *verwachten* dat het altijd zo zal *blijven* gaan en zeggen wij dat we alles regelen zelfs het weer. Totdat we natuurlijk een keer een regenreis krijgen en dan zijn *wij* (R. en J.) letterlijk en figuurlijk nàt. Krijgen we natuurlijk van onze medereizigers de wind van voren vanwege onze grote mond ...ach tot zolang genieten we er maar van.

We houden dus niet van onaangename verrassingen. En onze deelnemers aan de reis ook niet. Toch kent bijna elke reis wel zo'n "verrassing". Dan vraagt het wel het een en ander van je improvisatievermogen om het weer op te lossen.

Neem nou onze eerste reis naar Wenen. De eerste dag was het al raak in Sankt Florian. Hadden we àlles en àlles dubbel gecheckt *behalve* de gezamenlijke lunch. Die hadden we slechts 1x gecheckt. Die lunch was er dan ook niet. Sta je daar om 13.00 uur met 40 hongerige magen en geen lunch! Het enige wat er nog te krijgen was: voor iedereen twee witte wattenbolletjes met een knakworstje ertussen. Wij vernamen later van onze deelnemers aan de reis dat de reis goed was, maar de lunch op de eerste dag wat karig ...

Die les om te dubbelchecken hadden we dus snel geleerd.

Op diezelfde reis ging de bus kapot. Kan gebeuren, maar het stuurt wel je hele dagprogramma in de war. De geplande bootreis viel daardoor in het water: te laat voor de afvaart. Bij het gezamenlijke diner in het hotel liet de kok de groenten op de grond vallen. We kregen dus alleen maar een beetje inderhaast gewassen sla bij het eten. En opgewarmde blikboontjes.

Neem de tweede reis naar Praag. Komen wij 's avonds om 19.00 uur aan bij het hotel met 50 mensen. Gezamenlijk diner besteld voor diezelfde 50 mensen. Zijn ze verbaasd bij de receptie en vragen ze ons wat wij komen doen. Volgens hen niet gereserveerd, noch het hotel noch het diner. Nadat we de schriftelijke reservering en zelfs het bewijs van betaling hebben overlegd, blijkt dat ze nog voor 55 mensen in het hotel een slaapplek hebben en die krijgen we dan ook, zij het met zeer veel overredingskracht, stemverheffingen en de kapotte grammofonplaattechniek.



2002 - De Profundis : Parijs



2004 - In Paradisum : Kopenhagen



2006 - Media Vita : Londen

De bus die een kwartier na ons binnenkwam had ook gereserveerd, maar had ook pèch. Geen idéé waar ze die mensen hebben ondergebracht.

Het diner werd uitgesteld tot 21.00 uur want de keuken moest heftig aan de slag om ons te voeden. Ze vroegen om 21.00 uur uitstel tot 22.00 uur maar dat werkt niet met 50 mensen die al een uurtje extra aan de bar hebben doorgebracht. Het buffet werd geplunderd en was schoon-op. De magen waren nog niet voldoende gevuld en het enige dat er nog op zat was toetjes en toetjes en nog eens toetjes aan te voeren en op te eten ...

Diezelfde reis konden we de crypte in Kutna Hora niet in. Ondanks de driedubbele check had men besloten de crypte aan een filmploeg te beschikking te stellen voor een Draculafilm. Dat leverde natuurlijk meer geld op en wij waren de dupe. Leg dan maar eens uit in het Tsjechisch dat je dit geen stijl vindt ...

Naar Parijs gebeurde er niks onvoorziens, maar wel bij de voorbereiding van die reis. We konden toen geen afspraken maken omdat we nergens in konden en niemand konden bereiken: er werd gestaakt door overheidspersoneel. En als Fransen staken dan doen ze het goed. En er wàs nogal wat personeel in overheidsdienst!

Dan zie je de waarde van internet maar weer. Kun je het van thuis uit doen, maar dan moet het wel wèrken natuurlijk.

Die reis hebben we geleerd (Kutna Hora indachtig) om altijd een alternatief plan achter de hand te hebben voor het geval dat er iets is gesloten wat open had moeten zijn.

In Kopenhagen leerden we ook een les. Wij vonden dat je niet kunt zeggen in Kopenhagen te zijn geweest als je Tivoli niet hebt bezocht. Dus zetten we Tivoli met etenstijd en avond in het reisprogramma. Er zijn veel eettentjes en in het donker is het sprookjesachtig mooi verlicht.

Met z'n allen om 18.30 uur naar binnen. Iedereen was natuurlijk vrij om net zolang te blijven als hij/zij wilde.

Tot onze verbijstering waren de meeste mensen er sneller weer uit dan ze binnen waren gekomen. Slechts een handjevol bleef. Geschrokken omdat het niet funerair was maar een kermis? Niet-funeraire zaken nemen we niet meer op, we *wijzen* er alleen maar op!

Ach ja, dan die brand nog in Londen. We hoefden alleen nog maar de rotonde te nemen en zagen ons hotel al liggen op 300 meter afstand. Het avondeten lonkte met daarna een sightseeingtour in het donker.

Het eten bleef lang lonken en de sightseeing konden we op onze buik schrijven die avond. We mochten er niet door en een omtrekkende beweging met de bus door het eenrichtingsverkeer van Londen bracht ons anderhalf uur later terug op precies dezelfde plek op de rotonde ... en we mochten er nog steeds niet door.

Sommige missers heb je in de hand en andere weer niet.

En zo blijft het spannend.

Ook of KPN de 2^e overschakeling op InternetPlusBellen zonder haperen tot stand kan brengen.

Maar déze website-update heeft u alvast binnen!