

COLUMN 34 - KOSTEN KOPER

zoek de verschillen



2000



2011

Praag - nieuwe joodse begraafplaats

Mag je een brood stelen als je honger hebt? Nee, je mag geen brood stelen als je honger hebt. Is het te begrijpen dat je een brood steelt als je honger hebt? Ja, dat is te begrijpen. Wie weet zou ik het ook wel doen als ik honger had en alle bronnen om er eentje te kopen opgedroogd waren.

De maatschappij moet dan maar over mij oordelen.

Onze maatschappij is hier en daar aan het verloederen. Over het algemeen ging het met ons volkje wel goed. Niemand hoefde een brood te stelen. Daarom werd het nog wel gedaan, ook al had je het niet nodig, maar dat is verloedering.

De maatschappij zal dan een ander oordeel geven dan in de eerstgenoemde situatie.

Zoals iedereen zo langzamerhand wel weet, houden wij van wandelen over begraafplaatsen. Er is veel moois te zien.

Dieven hebben altijd bestaan, maar over het algemeen werden toch openbaar toegankelijke gebouwen en gebieden zoals parken, kerken en begraafplaatsen wel ontzien. Stelen mag sowieso niet, maar uit kerken en van begraafplaatsen, dat doe je niet.

Daar is een kentering in gekomen.

Ik weet het, het is crisis, alles wordt duurder en het inkomen wordt minder. Voor de meesten van ons dan. Voor sommigen niet, dat is waar, zij zijn meer gelijk dan anderen en zij behoeven geen brood te stelen.

Oké, het is crisis. Maar het is (nog lang) geen oorlog. En zeker geen hongerwinter, zo erg is het nog lange niet. Het is momenteel voor niemand noodzaak om een brood te stelen.

Waarom wordt er dan gestolen? Waardevolle spullen uit kerken, die moeten dus op slot. Er zijn nog meer redenen aan te geven waarom kerken hun deuren moeten sluiten, maar dat is een ander chapter.

Bronzen beelden uit parken en tuinen, die worden ook gestolen.

Natuurlijk voor het geld. Geld, geld en nog eens geld. Dat onze huidige regering weinig oog heeft voor de kunst (dat is ook verloedering), wil nog steeds niet zeggen dat je dus voor eigen gewin de kunst uit de parken mag halen. Het gaat niet om het brood, het gaat om graaien en hebberigheid. Ik geef toe dat topmanagers lang niet allemaal het goede voorbeeld geven, maar daarom hoef je het slechte voorbeeld nog niet te volgen.

Veel mensen willen steeds meer hebben. Oké, het meest krankzinnige onnutte hebbeding wordt ons wel voortdurend zwaaiend voor onze neuzen gehouden, maar dat wil nog niet zeggen dat je zonder die idiotie niet kunt leven of gelukkig kunt zijn. Maar blijkbaar vallen er remmen weg bij het zien van al dat lekkers, dat je niet eens kunt eten. Hebben, hebben, hebben en als je het niet kunt betalen, dan zoek je gewoon een andere creatieve oplossing.

Verloedering.

zoek de verschillen



2000



2011

Praag - Olsany begraafplaats

Een boterham met tevredenheid vind ik ook wel wat aan de magere kant, maar een beetje meer tevredenheid kan geen kwaad.

En nu dan zijn ook de begraafplaatsen aan de beurt. Moet je die ook gaan sluiten? Niet om te begraven natuurlijk, maar om vrijelijk te bezoeken? Nou, misschien wel. Zijn we met grafroof het laatste taboe voorbij?

Dat weet ik niet, maar heftig is het wel om je medemens zo diep te treffen. De doden kunnen zich niet verweren, maar de nabestaanden ook niet.

Brons en koper is er genoeg op begraafplaatsen, of moet ik zeggen: was er genoeg?

Je kunt momenteel je goud inwisselen voor geld. Jouw goud, niet andermans goud. Dat kun je ook wel stelen, maar niet zo gemakkelijk als koper, blijkbaar. Is de eigenaar van het koper en brons op begraafplaatsen zó "anoniem" dat je vindt dat je het je zomaar mag toeëigenen?

Tien jaar geleden waren we ter voorbereiding van een funeraire reis in Praag. Je vindt er de prachtigste bronzen grafmonumenten op de begraafplaatsen. Eén en al zorgvuldig bewaarde Jugendstil. Kunst om van te smullen. Eten voor de ziel. Broodnodig voor de beschaafde mens.

Nee, je vond er de prachtigste bronzen monumenten. We waren ronduit diep geschokt toen we er dit jaar weer waren om onze deelnemers aan de reis te laten zien hoe móóí ze waren. Ze zijn er nog wel, maar we schatten in dat ze binnen nu en tien jaar volledig tot het verleden behoren.

Afgerukt, afgezaagd, afgebroken, grafmonument na grafmonument.

De kosten van koper, of moet ik zeggen de opbrengsten zijn blijkbaar de moeite waard om van een fatsoenlijk mens een dief te maken. Of moet ik zeggen dat onze hebberige maatschappij van fatsoenlijke mensen een dief maakt? Niet om van de honger een brood te stelen maar omdat genoeg niet meer genoeg is?

Mij maak je niet wijs dat er gestolen wordt om de fysieke honger te stillen. Niet in Nederland. Niet in Europa. En de koper van koper, de heler dus, is even erg als de steler. Je koopt en verkoopt méér dan alleen het koper. Je verkoopt je eigen maatschappij, de maatschappij waarin je leeft.

Wat een verloedering.