

COLUMN 59 - DARWIN AWARD



Ooit van de Darwin-award gehoord? Geeft niet hoor, zolang ken ik het bestaan er ook nog niet van. Een geweldige Award, die altijd een lach tot gevolg heeft ook al is de dood ermee gemeoid. Gelukkig wordt dat ding voornamelijk uitgereikt aan mannen. Vrouwen blijven redelijk buiten schot. En in dit geval behoeven zelfs de meest fervente feministes onder ons hier niet rouwig om te zijn. Om de Darwin Award te winnen moet je beschikken over de intelligentie van een uilskuiken, zonder dat ik nu meteen dat uilenjong te kort zou willen doen.

De Darwin Award wordt bijna altijd postuum uitgereikt en om ervoor in aanmerking te komen, moet je een wel héél stomme stunt hebben uitgehaald. Zó stom, dat je er niet bij in leven blijft. Of, dat kan ook, dat je wel in leven blijft, maar jezelf onvruchtbaar maakt.

En het zijn meestal mannen ... Niet iedere genomineerde stommerd krijgt die Award zo maar uitgereikt. Gewoon alleen maar rechttoe rechtaan van de flat afspringen is onvoldoende, het moet wel een daad zijn van een verschrikkelijk slecht inschattingsvermogen. Andere criteria: je moet een volwassen persoon zijn en geen psychische handicap of achterstand hebben, je moet het zelf gedaan hebben. Iemand anders doden of verminken is niet geldig. De gebeurtenis moet ook te verifiëren zijn. En last but not least: je moet dood zijn gegaan of onvruchtbaar geraakt zijn.

Het moet wel eerlijk blijven natuurlijk, anders verliest de Award zijn waarde.

Het is van het gehalte van de man die in een boom klimt om een tak af te zagen, maar daarbij aan de verkeerde kant op de tak gaat zitten.

Waarom wordt dit de Darwin Award genoemd? Omdat de sukkel er zelf op natuurlijke wijze voor heeft gezorgd dat hij zich niet langer kan voortplanten en zodoende die oen-genen ook niet meer kan doorgeven aan het nageslacht.

Hetgeen een goede zaak is voor de evolutie.

Laatst stond er een berichtje in de krant met een aantal voorbeelden. Ik heb het er wel uitgeknipt, maar helaas niet bewaard, omdat het de moeite waard was dat knipsel onder enkele vrouwen te laten circuleren. Zo zit ik nu ook wel weer in elkaar.

Ik kan me niet meer alle fantastische voorbeelden die in dat artikel werden genoemd herinneren, maar wel die van de bombrief.

- Een terrorist uit Irak maakte voor iemand met wie hij een appeltje te schillen had een bombrief. Hij verstuurde de brief, maar de frankering was onvoldoende. Omdat hij blijkbaar de afzender er wel op had gezet, kwam de bombrief weer bij hem terug. En wat deed hij? Hij maakte de brief open!

Exit terrorist, maar de nominatie voor de award was binnen!

Nog jammer dat niet alle terroristen van dit kaliber zijn.

- Een jager had een nogal verhitte discussie met zijn vrouw en sloeg haar met de achterkant van zijn jachtgeweer. Het geweer was geladen en ging af bij het toedienen van de klap. Daardoor schoot de jager zichzelf dood.

- Een moordenaar, wiens doodstraf was omgezet naar levenslang en die zichzelf daarom gelukkig prijsde, zat in zijn cel op zijn metalen toiletpot zijn TV te repareren. Toen beet hij op een kabel.

Het resultaat was exact hetzelfde als bij de elektrische stoel. De beul kwam er niet aan te pas.

- Een 28-jarige man die tegen de waarschuwingen in 's nachts is gaan zwemmen in de Texaanse stad Orange, heeft dat met de dood moeten bekopen. Hij was het water nog niet in of hij werd gegrepen en gedood door een alligator. Zijn vriendin sprong hem achterna, maar de man was niet meer te redden.



Pay attention, because I'm only going to do this once, ok



Zijn lichaam werd pas twee uur later gevonden. Bij het zwemwater stonden borden waarop wordt gewaarschuwd voor alligators.

Hoe slim is die vriendin, kun je je afvragen.

Zeer recent stond het volgende in een krant: Een man was zaterdagavond met zijn vrienden aan het drinken in een kroeg in het oosten van de Amerikaanse staat Maine. Het leek hem wel grappig om vuurwerk af te steken vanaf zijn hoofd. Hij was het soort persoon dat zou doen alsof, om mensen aan het lachen te maken. Zijn vrienden dachten dat ze hem ervan hadden overtuigd om het niet te doen, maar even later stak hij toch het vuurwerk aan en was op slag dood. Er was geen reden om heel snel naar het ziekenhuis te gaan. Er was niets meer van hem over.

En gelàchen dat we hebben

Dit is allemaal ver weg, maar dicht bij huis kunnen we er ook wat van:

- *Een 19-jarige man rijdende op A67 nabij Deurne wilde indruk maken op zijn medepasagiers door bij een snelheid van circa 30 km/u uit de rijdende auto te stappen, er even naast te rennen, en dan weer in te stappen. Helaas viel hij al bij het uitstappen plat op zijn gezicht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht met zwaar hersenletsel, waaraan hij de volgende dag overleed.*

- *Twee criminelen die een geldautomaat in Dinant wilden opblazen, gebruikten daarvoor teveel dynamiet. Een overvaller had hoofdtrauma en overleed in het ziekenhuis. Het lichaam van de andere overvaller werd na 12 uur gevonden; hij werd opgegraven uit de brokstukken. Daarvoor ging de politie ervan uit dat hij was ontkomen.*

Dynamiet doseren is ook een vak.

- *Een 37-jarige man wilde verzekeringsfraude plegen. Hij belt de politie dat hij wordt aangevallen op een snelweg in de buurt van Luik. Vervolgens steekt hij zijn auto in brand, en steekt zichzelf met een mes. Hierbij raakt hij een slagader in zijn nek. Als de politie ter plaatse komt, is de man al overleden.*

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Let wel: een nominatie hoeft nog niet te leiden tot een Award. Van de 413 genomineerden bleven er 318 over die een Award kregen, waarvan 38 vrouwen.

Je moet de Award ten volle verdienen. Ook al heb je er niks meer aan en kun je hem meenemen in je graf, hetgeen de meeste nabestaanden dan ook deden. Ik zou ook niet met zo'n ding op de schoorsteenmantel willen blijven zitten.

Op Wikipedia staat o.a. te lezen: (...) "mannen zijn idioten en idioten doen domme dingen." (...) Zij zijn onbetwistbaar beter in dom doodgaan".

Om het hier ook eerlijk te houden –tenslotte waren er 38 vrouwen met zo'n Award- eindig ik met een verhaal over een vrouw, dat vandaag bij ons in de krant stond:

Moskou. Een 21-jarige vrouw schoot zichzelf in haar hoofd en ging dood terwijl ze poseerde met dat vuurwapen terwijl ze een selfie maakte.

Geen idee of ze wordt genomineerd. Als je met je rechterhand op de knop drukt moet je er wel rekening mee houden dat je linkerhand hetzelfde doet.

Ik vraag mij wel af wat er uiteindelijk op de foto is te zien.

Voor wie verder wil lezen, er zijn 4 boeken verschenen over mensen die de 'gelukkige' winnaars van de Darwin Award zijn. Ze zijn allemaal geschreven door Wendy Northcut:

- *Darwin Awards: Evolution in Action* (2000); *Darwin Awards II: Unnatural Selection* (2001);
- *Darwin Awards III: Survival of the Fittest* (2003); *Darwin Awards IV: Intelligent Design* (2006).

Voor (leuke) plaatsjes: ga via Google naar *Darwin Awards - afbeeldingen*.