

# LUXEMBURG

Luxemburg, officieel Groothertogdom Luxemburg is een land in West Europa dat grenst aan België, Duitsland en Frankrijk. Met een oppervlakte van 2.586 km<sup>2</sup> en met iets meer dan een half miljoen inwoners is het groothertogdom na Malta het kleinste land binnen de Europese Unie. De geschiedenis van Luxemburg begon in 963 als graafschap, dat in 1354 door Karel IV werd verheven tot hertogdom. Nadat het gebied tot verschillende Huizen had behoord, werd het na de Eerste Wereldoorlog een groot-



hertogdom van het Huis Oranje Nassau en vanaf 1890 (vanwege het ontbreken van een mannelijke opvolger) van het Huis Nassau-Weilburg. De hoofdstad en grootste stad van het land is het gelijknamige Luxemburg ofwel Luxembourg. De officiële taal is het Frans. De meerderheid van de bevolking is katholiek. Al deze elementen, grenslanden, taal en katholieke religie bepalen het beeld van de begraafplaatsen in Luxemburg. Maar de Franse invloed is het grootst.



Een gebruik dat we een aantal malen op begraafplaatsen zagen in Luxemburg, zowel in de hoofdstad als op het platteland, was het plaatsen van enorme grafkransen op een graf. De tekst op het rouwlint was of Frans (*à notre cher père / beaupère*) of Letzeburgs (*eisem léiwen Mann*).

## LUXEMBURG STAD

### CATHÉDRALE NOTRE DAME DE LUXEMBOURG

In de crypte van de kathedraal (17<sup>e</sup> eeuw) zijn zes leden van de groothertogelijke familie begraven en bevindt zich ook het grafmonument van de middeleeuwse graaf Jan de Blinde. Jan de Blinde (1296-1346) was tegelijk koning van Bohemen en graaf van Luxemburg. Zijn stoffelijke resten werden na veel omzwervingen in 1946 hier bijgezet.



ingang groothertogelijke crypte



grafmonument Jan de Blinde

## CIMETIÈRE NOTRE DAME

De begraafplaats uit ca. 1780 werd buiten de stad aangelegd na de sluiting van het kerkhof bij de kathedraal, het werd geometrisch aangelegd en oogt voornamelijk katholiek, hoewel het een gemeentelijke begraafplaats is voor iedereen. Enkele beroemdheden zijn Johann-Anton Zinnen (1827-1898), de componist van het Luxemburgse volks-lied *Ons Heemecht* (*Unsere Heimat*) en Wilhelm Voigt (1849-1922), die als *Hauptmann Köpenick* de autoriteiten van stad een schelmenstreek leverde.



*Johann-Anton Zinnen*

*Eerste Wereldoorlog*

*Hauptmann Köpenick*

## CIMETIÈRE DE MERL

Halverwege de 20<sup>ste</sup> eeuw werd ten westen van de stad Luxemburg een nieuwe grote begraafplaats aangelegd. Er wordt behoorlijk wat steen gependend aan de Luxemburgse graven, allemaal zerken met hier en daar een opstaande rand, vroeger van hardsteen, later van dikke granieten platen. In 1968 werd door architect René Schmit een opvallende kapel in het centrum van de begraafplaats ontworpen.



## CIMETIÈRE BELLEVUE

Cimetièrre Bellevue uit 1883 is de enige joodse begraafplaats in het land, waar nog wordt begraven. Dat de joden zeer geassimileerd waren, blijkt uit de graftekens, ze zien er hetzelfde uit als op de katholieke begraafplaatsen: zerken op de graven en grint op de paden. Het liggende grafteken hier duidt zeker niet op Sefardische joden. Op het oudste deel staan nog wel stèles en een paar grote grafmonumenten.



## LUXEMBURG LAND

In de dorpen en stadjes van het Groothertogdom Luxemburg liggen kleine begraafplaatsjes, waar het kruis zegeviert bij mist of in de zon.

Er zijn twee militaire begraafplaatsen, het American Military Cemetery in Hamm, waar generaal Patton ligt, en het Deutscher Soldatenfriedhof in Sandweiler.



*Hosen in de mist*

*Beaufort in de zon*