

SLOWAKIJE

SLOVENSKO

Slowakije (*Slovensko*) is een republiek in Centraal-Europa, die zich op 1 januari 1993 losmaakte uit Tsjecho-Slowakije, dat daarmee ophield te bestaan. De officiële naam is Slowaakse Republiek (*Slovenská Republika*).

De hoofdstad van het land is Bratislava.

Het land wordt begrensd door Tsjechië in het noordwesten, Polen in het noorden, Oekraïne in het oosten, Hongarije in het zuiden en Oostenrijk in het westen. Het is een overwegend bergachtig land, dat gedurende de twintigste eeuw weliswaar één geheel vormde met het taalkundig



SLOWAKIJE

en cultureel nauw verwante Tsjechië, maar dat in de eeuwen daarvoor een heel andere ontwikkeling had doorgemaakt. Slowakije behoorde eeuwenlang tot Hongarije. De emancipatie van het Slowaakse volk kreeg pas laat gestalte.

Sinds 2004 is Slowakije lid van de Europese Unie.

Slowakije bestaat uit 8 regio's, telt bijna 5,5 miljoen inwoners en is bijna helemaal christelijk, voornamelijk (70%) katholiek. Het beeld van de begraafplaatsen wijkt niet of nauwelijks af van de omringende landen.

cintorín = begraafplaats

BRATISLAVA

Bratislava, tot 1919 Pressburg genaamd, is sinds 1993 de hoofdstad van de republiek Slowakije.

De stad heeft een paar interessante funeraire doelen met als meest bijzondere de ondergrondse joodse begraafplaats.

KATEDRÁLA SVÄTEHO MARTINA / SINT MARTINUS KATHEDRAAL

Onder de Sint Martinus kathedraal, eens de kroningskerk van de Hongaarse vorsten, bevinden zich cryptes van onbekende lengte. Alleen de Aartsbisschoppencrypte is toegankelijk voor het publiek. Het bevat ca. 90 graven van aartsbisschoppen en andere kerkelijke dignitarissen en leden van adellijke geslachten.



CINTORÍN KOZIA BRÁNA / BEGRAAFPLAATS BIJ DE KOZIAPPOORT

Deze begraafplaats was van 1783-1950 een Lutherse begraafplaats, waar veel prominenten werden begraven. Nu is het een fraai openluchtmuseum van grafmonumenten in allerlei staten van ontbinding.



ONDREJSKÝ CINTORÍN / ANDREAS BEGRAAFPLAATS

Op de katholieke Andreas begraafplaats, in gebruik van 1784-1950, zijn veel grafmonumenten verdwenen, toen men er een stadswandelpark van wilde maken. Nu is het een cultuurmonument.



CINTORÍN SLÁVIČIE ÚDOLIE / BEGRAAFPLAATS 'IN DE VALLEI VAN DE NACHTEGAAL'

Deze begraafplaats werd in 1912 gesticht, was aanvankelijk voor de arme bevolking, maar is nu dé begraafplaats van Bratislava. De begraafplaats ligt op heuvelachtig terrein en oogt mudjevol. Het bekendst is het graf van Alexander Dubček (1921-1992).



oorlogshelden



Alexander Dubček



oorlogsslachtoffers



ŽIDOVSKÝ CINTORÍN / JOODSE BEGRAAFPLAATS

Toen de oude joodse begraafplaats in 1847 vol was en werd gesloten, werd niet veel verder een nieuwe joodse begraafplaats aangelegd tegen een helling met uitzicht op de Donau. DE begraafplaats is langgerekt met een groot aantal grafstenen, de meeste schots en scheef, het gras staat hoog en de paadjes zijn smal.



PAMÄTNIK CHATAMA SOFERA / CHATAM SOFER MEMORIAL

Van 1696-1847 begroef de joodse gemeenschap van Bratislava op een begraafplaats aan de oever van de Donau. Toen de ruimte vol was, begroef men op korte afstand verder. Bij de aanleg van een tunnel in 1943 moest de oude begraafplaats wijken, maar het lukte om de 23 graven van de rabbi's te behouden, al werd de plaats afgedekt met een betonnen plaat. In 2002 werd de (begraving)plaats in ere hersteld, in het midden werd een modern vormgegeven gedenkmonument gebouwd, dat toegang geeft tot de ondergrondse joodse begraafplaats, genoemd naar de beroemdste rabbi, Chatam Sofer.



ondergronds



graf van Chatam Sofer



bovengronds



gedenkmonument

