

MET EEN FUNERAIRE GLIMLACH



En dan zingen we nu allemáál:
"Die hëndjes, de lucht in!"



♪♪ Reich mir noch einmal die Hände ... ♪♪

FUNERAIRE GLIMLACH



Wat zeg je me daar nou van?!



98, 99, 100 ... ik kom!

FUNERAIRE GLIMLACH



FUNERAIRE GLIMLACH



FUNERAIRE GLIMLACH



Sorry, `k heb een snotneus, beetje verkouden ...



Hahaha, ik lach me ròt!, ik heb nóóit een snotneus!