

GAST AAN HET WOORD 16 - PETER FAASE: BEKENDE DODE NEDERLANDERS



Peter Faase is de initiatiefnemer van de website met *Bekende Dode Nederlanders*:
www.bekendedodenederlanders.com
Hoe die website tot stand is gekomen vertelt hij in nevenstaand verhaal.



Peter Faase op Zorgvlied

Tsja, daar sta je dan met je goede gedrag op Schiphol. Net een telefoontje gehad van Piet en Erna die ik op zou gaan halen. En op het tijdstip dat ze door de deur hadden moeten komen staan ze met een defect vliegtuig nog steeds op Faro, bijna 3 uur vliegen van Amsterdam.

Wat ga je dan doen? Terug naar huis, twee en een half uur rijden, is geen optie. Oh wacht eens, begraafplaats Zorgvlied is heel dichtbij.

En daar begon het allemaal vijf jaar en een paar dagen geleden. En na twee uur op Zorgvlied te hebben rondgelopen had ik al genoeg namen verzameld die ik 's avonds op internet ging opzoeken. Maar helaas vond ik bitter weinig. De volgende dag, zaterdag, ben ik nog eens gaan zoeken om te ontdekken dat er amper wat te vinden is over bekende Nederlanders. Ik besprak mijn zoektocht 's avonds met een vriend, die toen tegen mij zei 'Waarom maak je dan zelf niet iets?' En daarmee was het idee voor de website "Bekende Dode Nederlanders" geboren.

Vervolgens ben ik met diezelfde vriend nog een keer naar Zorgvlied gereden, waar we bij de info een lijst met bekende Nederlanders kregen. Daarna konden alle remmen los. We hebben een database gemaakt met namen, data, grafnummers en die aan een website gekoppeld.

Eind mei 2004 gingen we de lucht in met www.bekendedodenederlanders.com.

In juni van datzelfde jaar leerde ik Fia kennen, ook een gedreven persoon, die bovendien een redelijke database bezat met gegevens over de laatste rustplaats van onze BDN'ers. We hebben toen een forum opgezet en achter de website gehangen. Dit bleek echter niet zo'n succes en datzelfde gold voor het gastenboek. In beide werd heel vreemde informatie achtergelaten door evenveel hele 'vreemde figuren'. Daardoor waren we eigenlijk meer bezig dit aan te passen, cq. te verwijderen dan dat we nog aan de site bezig waren. Ondertussen liep de zoektocht naar BDN'ers ook nog door. Via het forum hadden we intussen wel kennis gemaakt met André. André is ook een zeer gedreven persoon met een database van maar liefst 3500 namen van bekende Nederlanders, waarvan al vele met hun laatste rustplaats. Op 31 december 2004 stemde André ermee in om ook in het team van BDN te komen.

We hebben in de tussenliggende tijd bijna alles meegemaakt. Er waren mensen die claimden dat we hun foto's op onze site hadden staan. Helaas zagen ze niet eens het verschil tussen de foto's met kettingen die intact waren en kettingen die gebroken waren, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook kregen we berichtjes van mensen met 'duizend maal hartelijk dank voor het plaatsen van de foto's van het graf van mijn man'.

Begin 2008 zijn we onze website gaan veranderen. Daar was duidelijk behoefte aan, omdat ik als enige de site kon aanpassen, sommige dingen niet lekker liepen en wij veranderingen door wilden voeren die niet konden door de beperking van de toen gebruikte software. We hebben toen ook ons hoofddoel behoorlijk bijgesteld. Voor de foto's van gezichten dienden we 65 euro per foto aan het ANP te betalen. Dat is niet op te brengen, zeker niet als je weet dat de gehele site uit eigen middelen gefinancierd wordt. Dat is en blijft ook ons uitgangspunt, want we zijn heel erg gesteld op onze



'vrijheid'. Als wij nu vinden dat er iets gemeld moet worden over een bepaalde begraafplaats, worden we hierin niet tegengehouden door een sponsor.

Als laatste iets over de biografieën; wij zijn geen schrijvers en diegene die dat wel kunnen, schrijven veel betere biografieën dan wij. Je kunt dan ook vaak doorlinken naar een site waar al biografieën op staan.

Omdat wij de afgelopen vier jaar met z'n drietjes toch wel zo'n kleine driehonderd begraafplaatsen bezocht hebben, hadden we genoeg fotomateriaal om ook alle foto's van graven te vervangen door eigen exemplaren en zodoende is het probleem van 'maar die foto is MIJN copyright' ook opgelost.

Terugkijkend op bijna vijf jaar bekende dode Nederlanders ben ik nu met twee dikke vrienden, meer dan 800 namen in onze webdatabase en meer dan 7000 namen in onze werkdatabase een zeer tevreden mens. Met gemiddeld 300 - 400 bezoekers per dag denk ik ook dat onze site het waard is om te bestaan en houden we wellicht het cultureel erfgoed van onze bekende Nederlanders een beetje levend.