

RELIGIEUS BEGRAVEN

Levensbeschouwingen geven antwoord op de drie belangrijkste levensvragen:

verleden: de vraag naar de oorsprong

heden: de vraag naar zingeving

toekomst: de vraag naar 'na de dood'

In het antwoord op de vraag wat er na de dood gebeurt, zijn drie antwoorden te onderscheiden:

hiermaals: het leven is eindig, de dood is het einde

hierna: het leven is eindig, de dood is een grens

hiernanogmaals: het leven is niet eindig, de dood is een overgang naar een nieuw leven

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.

Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

RELIGIE 5 - LEGER DES HEILS



Londen - Abney Park Cemetery

Abney Park Cemetery in Londen werd in 1840 evenals de andere *Magnificent Seven*-begraafplaatsen door een commerciële onderneming aangelegd, maar het wijkt af van de andere cemeteries. Dat komt door het puur non-conformistische karakter van de begraafplaats. In feite is Abney Park de opvolger van de belangrijkste begraafplaats voor de non-conformisten in Londen, Bunhill Fields Cemetery, die in 1840 meer dan vol was. Het werd de eerste begraafplaats in Zuidoost Engeland waar iedereen, ongeacht religie naast elkaar werd begraven. De directie wenste geen aparte grafvelden voor de onderscheiden religieuze groeperingen.

In Groot-Brittannië was Bunhill Fields de *campo santo* van non-conformisten van eind 17^e en de hele 18^e eeuw, terwijl Abney Park dat was tijdens de Victoriaanse periode en dan vooral van predikanten en opvoedkundigen uit de kringen van Congregationalisten, Baptisten, Methodisten en Leger des Heils. De meest bekende personen, die er begraven liggen, zijn William en Catherine Booth, de stichters van het Leger des Heils. Zij zijn samen met hun oudste zoon en opvolger en met een aantal heilssoldaten begraven op het zuidelijke deel van Abney Park Cemetery.



William & Catharina Booth



Bramwell & Florence Booth



Commissioners vh Leger des Heils

William Booth

William Booth (1829-1912) was de stichter en de eerste generaal van het Leger des Heils.

Op jonge leeftijd bekeerde hij zich tot het Methodisme en werd een vurig evangelist. In 1865 richtte Booth met zijn vrouw Catherine Booth - Mumford (1829-1890) de *Christian*



Mission op, een onafhankelijke evangelisatieorganisatie, die bijeenkomsten hield in het Londense East End en daar redding bood voor hen die dat het meest nodig hadden, zoals alcoholisten, criminelen en hoeren. Hij opende ook een soepkeuken, want 'een lege maag heeft geen oren'.

In 1878 veranderde de naam van de organisatie in 'Leger des Heils' (*Salvation Army*) en ook de structuur werd zoals die in een leger. William Booth en de andere soldaten in God's leger trokken ten strijde in hun uniform voor de bijeenkomsten. Booth werd de eerste generaal en de andere evangelisten kregen hun bijbehorende rang.

Hun graf wordt gemarkeerd door een steen in de vorm van het schild van het Leger des Heils.

Vlakbij ligt het graf van Bramwell Booth (1856-1929), de oudste van de acht kinderen van William en Catherine, en zijn vrouw Florence Booth (1861-1957). Bramwell Booth, werd de tweede generaal van het Leger des Heils. De grafsteen is een kleinere versie van het schild van het Leger des Heils.

In de onmiddellijke omgeving van de graven van de Booths liggen veel andere officieren en soldaten van het Leger des Heils.

Leger des Heils

Het Leger des Heils formuleert haar missie als volgt: *Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.*

Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het doel van het Leger is: het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus 'in woord en daad'. Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is zeer veel aandacht voor hulp aan de (geestelijk en maatschappelijk) ontspoorde medemens. Heden ten dage zijn het daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen die op de steun van het Leger des Heils kunnen rekenen; vaak daar waar het werkerterrein van andere instellingen eindigt. Internationaal is het werk in ontwikkelingslanden belangrijk.

De organisatie heeft een militaire vorm: plaatselijke korpsen, gegroepeerd in divisies, ondergebracht in landelijke territories. Aan het hoofd staat de generaal, met hoofdkwartier in Londen. De huidige generaal is sinds 2 april 2011 de 64-jarige Canadese Linda Bond; haar voorganger was generaal Shaw Clifton.

De actieve leden van het Leger heten heilssoldaten, en dragen veelal een uniform. Zij zijn belijdende leden. Ze ondertekenen een Verbond van een Heilssoldaat (Krijgsartikelen) met daarin opgenomen de Leerstellingen van het Leger des Heils. Mensen die het Leger des Heils als hun geestelijk thuis zien, maar niet het verbond kunnen of willen ondertekenen, kunnen adherent worden. Jeugdleden worden jongsoldaat genoemd. Ze volgen jongsoldatenlessen en hebben een belofte ondertekend.

Het evangelisatieblad is *De Strijdkreet*.

Nederland



In 1887 startte het Leger des Heils in Nederland. Vooral door het maatschappelijk werk won het Heilsleger snel aan sympathie.

Vooral 'majoor' Bosshardt en haar 'Goodwill-centrum' in Amsterdam hebben het Leger des Heils na de oorlog een gezicht gegeven. In 1959 kwam ze voor het eerst op de Nederlandse televisie, in het programma *Anders dan anderen* van Bert Garthoff. In 1965 werd ze door een fotograaf betrappt terwijl ze een vermomde prinses Beatrix begeleidde op een trip over de Wallen. Majoor Bosshardt overleed op 25 juni 2007 op 94-jarige leeftijd.

In Nederland is de leiding over het Kerkgenootschap momenteel in handen van commissioner Hans van Vliet. Kolonel Piet Dijkstra is chef-secretaris en daarmee verantwoordelijk voor het zakelijke gedeelte van het Leger. Het Leger des Heils is lid van de Raad van Kerken in Nederland.

Amsterdam - De Nieuwe Ooster



grafveld 22

Op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam heeft het Leger des Heils op twee plaatsen een gemeenschappelijk graf. Op de hoek van grafveld 22 bevindt zich een gemeenschappelijk graf van het Leger des Heils. Voor een grote stèle liggen twee zerken met de namen van de soldaten die hier liggen begraven. Op de stèle staat de tekst *Den goeden strijd gestreden*, verwijzend naar een tekst van Paulus: *Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad"* (2 Tim. 4, 7-8).



majoor Bosshardt

Op grafveld 18 staat een gemeenschappelijk monument met een hoge stèle in het midden en aan beide kanten individuele stèles met de namen van overleden heils-soldaten, waaronder ook majoor Bosshardt. Het gemeenschappelijke monument draagt het symbool van een kruis en



grafveld 18

een kroon. Dat symbool wordt na het overlijden van een heilssoldaat op de rouwkaart gebruikt, vaak met de tekst *Bevorderd tot Heerlijkheid*. Het betekent: als wij geloven dat Christus voor onze zonden aan het Kruis is gestorven, zullen wij de Kroon van het eeuwig leven met Hem ontvangen.



Ook op andere (begraaf)plaatsen in Nederland zijn graven van leden van het Leger des Heils te vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld op Begraafplaats Kleverlaan in **Haarlem** twee Leger des Heils graftekens. Op de stenen staat een ouder symbool van het Leger met de tekst *Bloed en Vuur*. Het bloed staat voor het bloed van Christus en het vuur voor het vuur van de Heilige Geest.



wereldwijd



The Salvation Army is heden ten dage werkzaam in 124 landen en heeft haar hoofdkwartier in Londen, Engeland. Het aantal leden benadert wereldwijd de anderhalf miljoen, volgens statische gegevens van 3 juni 2011: 1.442.388 leden. In Nederland heeft het Leger des Heils ca. 6000 leden.