

## RELIGIEUS BEGRAVEN

Levensbeschouwingen geven antwoord op de drie belangrijkste levensvragen:

**verleden:** de vraag naar de oorsprong

**heden:** de vraag naar zingeving

**toekomst:** de vraag naar 'na de dood'

In het antwoord op de vraag wat er na de dood gebeurt, zijn drie antwoorden te onderscheiden:

**hiermaals:** het leven is eindig, de dood is het einde

**hiernamaals:** het leven is eindig, de dood is een grens

**hiernanogmaals:** het leven is niet eindig, de dood is een overgang naar een nieuw leven

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.

Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

## RELIGIE 8 - METHODISME



**Dissenters**

In Londen vestigden zich in de wijken Smithfield en Spitalfields in het verleden personen en instellingen die niet onder de jurisdictie van de City wilden vallen. Het was de plaats waar de Dissenters, de aanhangers van andere kerken dan de Anglicaanse kerk, woonden en werden begraven. Aan weerszijden van City Road in Spitalfields bevinden zich de begraafplaatsen van de Dissenters in het algemeen en van de Quakers en Methodisten in het bijzonder. Er wordt niet meer begraven, maar de begraafplaatsen liggen er nog, omdat begraafplaatsen in Groot-Brittannië niet geruimd mogen worden. Het zijn stille getuigen van die periode, waarin een aantal religieuze bewegingen ontstonden.

### John Wesley (1703-1791)



*John Wesley*

Bijna recht tegenover begraafplaats Bunhill Fields ligt de Wesley Chapel. Op het voorplein staat het beeld van John Wesley, de stichter van het methodisme. Het graf van Wesley bevindt zich achter de kapel. John Wesley legde de eerste steen voor de kapel in 1777, die werd ontworpen door architect George Dance the Younger en gebouwd door Samuel Tooth. Hij preekte hier tot zijn dood in 1791. Naast de kapel staat het Wesley House, het huis waarin hij woonde, als hij niet op reis was. John Benjamin Wesley en Charles Wesley (1707-1788), Britse geestelijken, grondleggers van het Methodisme, waren zoons



*Charles Wesley*

van een anglicaans predikant. Zij studeerden te Oxford en hadden daar de leiding van een kring van studenten (spottend 'holy club' genoemd), die zich toelegden op Bijbelstudie, gebed, trouwe Avondmaalsviering en sociaal werk. Dit werd het begin van de methodistische beweging. Na anglicaans geestelijke te zijn geworden (in 1728 resp. 1735), namen John en Charles deel aan zendingswerk in Georgia (Noord-Amerika), dat geen succes had. Na hun terugkeer in Engeland beleefden beiden in 1738, kort na elkaar, een plotselinge en beslissende bekering. Contacten met het meer naar mystiek neigende Duitse piëtisme en met Zinzendorf in Herrnhut waren niet van blijvende aard. De Wesleys ondernamen evangelisatiearbeid binnen de Anglicaanse Kerk.

Toen zij niet meer in de kerken mochten optreden, begonnen zij in 1739 opwekkingscampagnes met openluchtbijeenkomsten in Engeland, Wales, Ierland en Schotland, die enorme toeloop vonden. De aanvankelijke samenwerking met George Whitefield werd verbroken wegens diens strenge predestinatieleer, hoewel de persoonlijke verhouding goed bleef. De Wesleys waren beiden krachtige opwekkingspredikers. John, intellectueel de begaafdste, was bovendien de bekwame organisator van de beweging, in sociaal opzicht vooruitstrevend, politiek echter behoudend. Charles was de dichter van meer dan 6000 geestelijke liederen. In talrijke steden werden religieuze gemeenschappen gevestigd, die ten gevolge van tegenwerking van de kant van de anglicanen steeds meer zelfstandig werden, met eigen kerkgebouwen, tabernakels genoemd. Hoewel John zich zijn leven lang tegen afscheiding van de Anglicaanse Kerk verzet heeft (hij is als lid van die kerk gestorven), zag hij zich in 1784, doordat bisschoppen weigerden enige methodistische geestelijken voor Noord-Amerika te wijden, genoodzaakt die wijdingen zelf te voltrekken. Daardoor ontstond de zelfstandige *Methodist Episcopal Church* in Amerika. Pas in 1791, na de dood van de Wesleys, werd de zelfstandig wording van de Methodistische Kerk in Engeland een feit.



Wesley Chapel - voorkant



Wesley Chapel - achterkant

### Methodisme

Methodistische kerken zijn kerken die teruggaan op een piëtistisch getinte opwekkingsbeweging, ontstaan in de Kerk van Engeland in de 18de eeuw. Als grondlegger wordt John Wesley gezien, die samen met zijn broer Charles al in de studententijd een 'holy club' had opgericht ter bestudering en bespreking van religieuze en Bijbelse zaken. De deelnemers worden spottend *methodisten* genoemd, omdat zij hun leven inrichten naar strenge regels, methoden, vaak letterlijk overgenomen uit de Bijbel.

Vanuit Engeland verspreidde de beweging zich zeer snel en werd door Thomas Coke naar Amerika overgebracht (1784). In de loop van de 18de en 19de eeuw waren er talrijke afsplitsingen. De meeste groepen hebben zich echter zowel in Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten in de jaren dertig herenigd als *Methodist Church*. Uit het methodisme zijn voortgekomen het *Leger des Heils*, de *Evangelische Gemeenschap*, in de Verenigde Staten de *Broederenkerk* en vele *Holiness Churches*.

De methodistische kerken erkennen alleen de Heilige Schrift als norm voor het geloof; wel wordt de Apostolische geloofsbelijdenis aanvaard. Grote nadruk valt op subjectieve ervaringen, innerlijke belevingen, op bekering en heiliging en het streven naar volmaaktheid. De predestinatie wordt niet geleerd, wel de vrijheid van de wil en de universaliteit van de genade. De volmaaktheid is niet een volledige zondeloosheid, maar volkomenheid in de liefde.



beeld van John Wesley



graf van John Wesley

## begraafplaats

De Wesley Chapel is spaarzaam versierd, in overeenstemming met de strenge religieuze principes van het methodisme. Margaret Thatcher is in deze kapel getrouwd.

In de kapel zijn langs de wanden een aantal epitafen te zien, al of niet met borstbeelden, van voornamelijk eerwaarde heren.

Rond de kapel is vroeger een begraafplaats geweest, waaraan nu nog een aantal grafmonumenten herinneren, zowel voor als achter de kapel.

In de voortuin staan een aantal monumenten en tegen de muur van het Wesley House melden een aantal epitafen dat het gaat om *Family Vaults* (familiekelders) en *Ministers' Graves* (priestergraven). Er staat ook een monument voor moeder Susanne Wesley, die aan de overkant op Bunhill Fields is begraven.

Achter de kapel weerspiegelen de grafmonumenten zich in het glaswerk van de moderne kantoren, die daar later zijn opgetrokken en die het achterplaatsje overhieven. Ook uit het plaveisels steken nog een aantal stèles. Aan de achterkant sluit een hek aan de Tabernacle Street de begraafplaats af. In een rommelige hoek verwijzen wandplaten naar de doden van weleer en *to commemorate the removal of the remains of methodist people interred in this graveyard to Streatham Cemetery in accordance with the act of parliament dated 30<sup>th</sup> June 1980* (ter herdenking aan de ruiming van de stoffelijke resten van methodistische personen, begraven in deze begraafplaats, naar Streatham begraafplaats in overeenstemming met de acte van het parlement van 30 juni 1980).



*begraafplaats voor de kapel*



*epitafen in de kapel*



*begraafplaats achter de kapel*

Het meest in het oog springend is het witte uit drie delen bestaande grafmonument van John Wesley zelf, bekroond met een urn. Hij deelt het graf met zijn zuster Martha Hall (1706-1791) en een aantal van de eerste geestelijken. Op het monument staat onderstaande tekst:



*Ter herinnering aan de hoogerwaarde John Wesley. Dit grote licht verscheen (door de bijzondere voorzienigheid van God) om deze naties te verlichten en om te laten herleven, te versterken en te verdedigen de pure apostolische doctrines en praktijken van de eerste Kerk: wat hij, zowel in geschrift als in daad meer dan een halve eeuw voortzette. En tot zijn onuitsprekelijke vreugde, aanschouwde hij niet alleen een toenemende invloed en was hij getuige van de doeltreffendheid in de harten en levens van vele duizenden, zowel in de westelijke wereld als in deze koninkrijken, maar ook leefde hij om te zien dat boven alle menselijke verwachting door de bijzondere genade van God gezorgd werd voor voortzetting en vestiging, tot vreugde van toekomstige generaties.*

## wereldwijd

Het methodisme kent veel afsplitsingen. Wereldwijd zijn er ca. 25 miljoen methodisten, vooral in de Angelsaksische gebieden. In 1881 werd de *World Methodist Council* opgericht, een vereniging van denominaties die terug te voeren zijn op John Wesley. De *Council* telt 76 methodistische kerken in 132 landen, die samen 75 miljoen leden hebben.

In Nederland is de stroming nauwelijks vertegenwoordigd. Er zijn enkele methodistische kerken in de grote steden voor aanhangers van het methodisme uit het buitenland