

RELIGIEUS BEGRAVEN

Levensbeschouwingen geven antwoord op de drie belangrijkste levensvragen:

verleden: de vraag naar de oorsprong

heden: de vraag naar zingeving

toekomst: de vraag naar 'na de dood'

In het antwoord op de vraag wat er na de dood gebeurt, zijn drie antwoorden te onderscheiden:

hiermaals: het leven is eindig, de dood is het einde

hiernamaals: het leven is eindig, de dood is een grens

hiernanogmaals: het leven is niet eindig, de dood is een overgang naar een nieuw leven

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.

Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

RELIGIE 15 - ISLAM 2 - AHMADIYYA



STROMINGEN IN DE ISLAM

Binnen de twee hoofdgroeperingen van de islam, Soennieten en Sji'ieten (zie *Religie 14 - Islam 1*), ontstonden diverse stromingen.

Bij de **Soennieten** (zij die de Soenna = de traditie volgen) zijn vier rechtsscholen (*wadhabs*), die op verschillende manieren de islamitische wetten interpreteren, maar die goed naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn twee fundamentalistische stromingen: *Salafisme* en *Wahabisme* (staatsgodsdienst in Saoedi-Arabië).

Bij de **Sji'ieten** (de volgelingen van de Sji'at Ali = de partij van Ali) heeft het geloof in de (twaalf) Imams als opvolgers van Mohammed via Ali geleid tot diverse stromingen, c.q. sekten. Er zijn drie belangrijke stromingen:

- de *Imamieten* ofwel Twaalvers, de overgrote meerderheid van de Sji'ieten, die geloven dat er twaalf Imams na Mohammed zijn geweest en dat de twaalfde Imam als Mahdi zal terugkeren.

- De *Isma'iliëten* of Zeveners geloven dat Ismail en niet Moesa al-Kazim de opvolger was van de zesde Imam; Ismail verdween en zal als Mahdi terugkeren. Van deze tak zijn waarschijnlijk de *Druzen* afgesplitst. De *Dawoodi Bohra* is een sekte van de Isma'iliëten.

- De *Zaidiyya* ofwel Vijvers, voorkomend in Jemen, volgen Zaid, de broer van de vijfde Imam.

Daarnaast zijn er ook nog stromingen, die worden beschouwd als afsplitsingen van het Sji'isme, zoals de *Alawiëten* (in Syrië en Libanon) en de *Aleviëten* (in Turkije).



Op de London Necropolis (Brookwood Cemetery) is een apart grafveld van de trust Bagh-e-Zehra, die de uitvaart en begrafenis verzorgt van leden van sji'itische groeperingen

AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT

Naast de drie genoemde stromingen werden in de loop van de geschiedenis diverse keren mensen beschouwd als de Mahdi of waren er personen die zichzelf als zodanig presenteerden. Een van die bewegingen is de *Ahmadiyya Muslim Jamaat* (Ahmadiyya Moslim Gemeenschap) ofwel kortweg *Ahmadiyya*. De Ahmadiyya is een islamitische gemeenschap die in 1889 werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) in Brits-Indië, in het gebied dat nu bij Pakistan hoort. De aanhangers worden in de islamitische wereld nauwelijks of niet als moslims beschouwd, maar als *kafirs* (ongelovigen). In Pakistan werden ze zelfs in 1974 officieel verboden met kans op gevangenisstraf, waardoor veel ahmadis hun land zijn ontvlucht. Buiten de islamitische wereld worden ze wel als moslims gezien.

De vlag met de witte minaret, de volle maan en de nieuwe maan staat symbool voor de Ahmadiyya. De witte minaret in het midden staat in Qadian, de geboorteplaats van de stichter, en betekent dat van daaruit een nieuwe tijd aanbrak voor de mensheid. De volle maan (*Badr*) verwijst naar Sura 3,123: *En Allah had ulieden reeds geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart.*

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908)



Mirza Ghulam Ahmad, geboren en gestorven in Punjab, behoorde tot een notabele familie. Na een leven van studie en meditatie, begon hij op 40-jarige leeftijd islamitische geschriften te publiceren. In 1889 trad hij in de openbaarheid met de pretentie door een goddelijke openbaring te zijn geroepen tot leiderschap en vernieuwing. Hij verklaarde dat hij de verwachte Messias en Mahdi was, maar ook de reïncarnatie van Krishna, de wedergekeerde Jezus en een herverschijning van Mohammed.

Zijn volgelingen geloven dat God hem zond om een eind te maken aan religieuze oorlogen en bloedvergieten en om moraal, recht en vrede te herstellen. Zij geloven dat hij de wet van de Heilige Koran opnieuw heeft uitgelegd. Hij erkende ook de wijze lessen van de grote godsdienststichters en heiligen zoals Zarathoestra, Abraham, Mozes, Jezus, Krishna, Boeddha, Confucius en Lao Tse.

twee richtingen

Na de dood van Ahmad in 1908 werd de geestelijke leiding van zijn volgelingen overgenomen door een gekozen opvolger of kalief. Tot nu toe zijn dat er vijf geweest, allemaal afstammelingen in rechte lijn van de stichter. Na de verkiezing in 1914 van de tweede kalief, de 25-jarige zoon van Mirza Ghulam Ahmad, splitste de beweging zich in twee groepen: de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en de Lahore Ahmadiyya Beweging. De laatste groep, die minder aanhangers heeft, zien in Mirza Ghulam geen profeet, dat is Mohammed, maar zien hem als een hervormer. Ze staan dicht bij de 'gewone' islam. Als gevolg van de vervolgingen van ahmadimoslims moest de vierde kalief Mirza Tahir Ahmad (1928-2003) in 1984 uit Pakistan vluchten, waarna hij het hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap vestigde in Londen. Na zijn dood werd Mirza Masroor Ahmad (1950) de vijfde Khalifatul Masih (kalief).



Mirza Tahir Ahmad Mirza Masroor Ahmad

leer

Vanwege de vele verschijningsvormen en verwijzingen naar andere religies van stichter Ahmad lijkt de Ahmadiyya een syncretistische religie, toch wijkt de stroming inhoudelijk nauwelijks af van de traditionele islam. Naast het feit dat Mirza Ghulam Ahmad zich beschouwde als Messias, Mahdi en profeet, zijn er een aantal verschillen, waarbij de ideeën over Jezus en over de jihad de meest opmerkelijke zijn.



Jezus werd wel gekruisigd, maar herstelde na een coma en reisde naar Kasjmir, waar hij op 120-jarige leeftijd overleed.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een islamitische organisatie die categorisch elke vorm van terrorisme afwijst. Ahmad benadrukte dat er geen plaats is voor een 'jihad met het zwaard', hij leerde zijn volgelingen een intellectuele 'jihad met de pen' te beoefenen bij het verdedigen van de islam. De leuze van de gemeenschap is dan ook: *Liefde voor iedereen, haat voor niemand.*

begraafplaatsen - Nederland

De wijze van begraven van ahmadimoslims wijkt niet af van andere moslims.

In Nederland hebben moslims geen eigen begraafplaatsen, wel grafvelden op bestaande, over het algemeen gemeentelijke, begraafplaatsen. Indien mogelijk streven de verschillende islamitische groeperingen ernaar bij elkaar begraven te worden in hetzelfde grafvak.

In 1997 reserveerde Begraafplaats Oud Eik en Duinen in **Den Haag** een speciaal gedeelte voor moslimgraven; in 2007 kwam er een nieuw gedeelte bij voor 550 graven. Het algemene gedeelte is gereserveerd voor Soennieten, de andere graven zijn gereserveerd voor o.a. de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Op de gemeentelijke begraafplaats Westduin in Den Haag heeft de gemeente in 1994 na overleg met islamitische groeperingen het achterste deel (vakken 26 t/m 36) beschikbaar gesteld voor islamitisch begraven. De Lahore Ahmadiyya Beweging heeft er een paar aparte vakken.

London Necropolis in Brookwood

In Brookwood werd in 1975 voor de Ahmadiyya Muslim Community plot 101 geopend. Bij de ingang is een wasgelegenheid en een zuiltje met Korantekst. Op het grafveld geven borden aan waaraan bezoekers zich moeten houden en welke gebeden zij kunnen opzeggen. Op de recente graven zie je voor het staande grafteken (nog) een bergje zand, bij de oudere graven ligt voor de stèle wel een omrand bed gevuld met steentjes, maar nooit afgedekt met een zerk, want het advies luidt: *In overeenstemming met*



de tradities van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, plaats a.u.b. geen bloemen op de graven; bedek de graven niet met stenen zerken of beton. Laat de bovengrond open.

Gebeden die je kunt opzeggen - Vrede zij jullie die in de graven verblijven. Moge Allah jullie en ons vergeven. Jullie zijn de herauten en wij zullen jullie volgen.

- Vrede zij jullie die verblijven in dit huis van gelovigen en moslims. Als Allah het ooit wil, zullen wij ons bij jullie voegen. Wij smeken vrede voor jullie en voor onszelf af.



wereldwijd

Vanwege het missionaire karakter heeft de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zich inmiddels verspreid over alle continenten en heeft vestigingen in meer dan 200 landen. Vandaag de dag wordt het aantal aanhangers geschat op 200 miljoen. In Nederland zijn er zo'n 1500 volgelingen van deze tak van de islam, de meesten zijn Pakistaans en Hindoestaans-Surinaams. In België, waar de meeste Ahmadimoslims Pakistaanse politieke vluchtelingen zijn, zijn er zo'n 2000 volgelingen.

Cijfers van de afgesplitste groep, de Lahore Ahmadiyya Beweging, zijn er niet, maar hun aantal is beduidend kleiner en wordt wereldwijd geschat op 40.000 aanhangers.