

## RELIGIEUS BEGRAVEN

Levensbeschouwingen geven antwoord op de drie belangrijkste levensvragen:

- verleden:** de vraag naar de oorsprong
- heden:** de vraag naar zingeving
- toekomst:** de vraag naar 'na de dood'

In het antwoord op de vraag wat er na de dood gebeurt, zijn drie antwoorden te onderscheiden:

- hiermaals:** het leven is eindig, de dood is het einde
- hiernamaals:** het leven is eindig, de dood is een grens
- hiernanogmaals:** het leven is niet eindig, de dood is een overgang naar een nieuw leven

Het levensbeschouwelijke landschap is zeer divers.

Hoe is op begraafplaatsen die levensbeschouwelijke, c.q. religieuze verscheidenheid terug te vinden?

## RELIGIE 17: ISLAM 4 - DAWOODI BOHRA



### STROMINGEN IN HET SJI'ISME

*Dawoodi Bohra* is een sekte van de Isma'ilieten. Het Isma'ilisme is een van de drie stromingen van het Sji'isme. De Sji'ieten vormen met de Soennieten de twee hoofdgroepen van de islam. Hoe zat het ook al weer?

De islam is een boom met veel vertakkingen. De kern is hetzelfde, maar hoewel men met de mond hetzelfde belijdt is de onenigheid onderling groot. De verdeeldheid is terug te voeren op de opvolging van Mohammed. Na zijn dood vond de ene groep aanhangers, de Soennieten, dat de 'beste' hem moest opvolgen en zij kozen zijn leerling en vriend Abu Bakr. De andere groep aanhangers, de Sji'ieten, vond dat de opvolging binnen de fami-



lie moest blijven en omdat Mohammed geen zonen had waren ze zijn schoonzoons Ali en Zayd als opvolgers. En daarmee was het eerste schisma in de islam een feit. Werden de leiders van de Soennieten aanvankelijk als kalief aangeduid, de opvolgers van Ali werden Imam genoemd. En in de op-

volging van de Imams deden zich ook geregeld afsplitsingen voor. Er zijn drie belangrijke stromingen: de *Imamieten*, de volgelingen van de twaalfde Imam, de *Isma'ilieten*, de volgelingen van de zevende Imam en de *Zaidiyya*, de volgelingen van de broer van de vijfde Imam. Binnen en vanuit deze drie stromingen zijn verschillende opvattingen, vertakkingen en sekten ontstaan.

## DAWOODI BOHRA

### oorsprong

De gemeenschap van de Bohras ontstond in de 12<sup>e</sup> eeuw in Jemen na de zoveelste afsplitsing binnen het Isma'ilisme. In dit geval was het de identiteit van de 19<sup>e</sup> Imam, die het Isma'ilisme spleet in Bohras en Nizari. Maar ook binnen de Bohras ontstonden weer afsplitsingen, die terug te voeren zijn op geestelijk leiders. Nadat de 21<sup>e</sup> Imam 'verdween' werd zijn taak overgenomen door geestelijk leiders die zich Dā'ī al-Mutlaq (de absolute missionaris) noemen, kortweg *Dai*.

Na de dood van de 25<sup>e</sup> Dai ontstonden de Dawoodi Bohras, genoemd naar Dawood ibn Qutb Shah (1537-1612), de 27<sup>e</sup> Dai die zich in 1592 afsplitste. De naam Bohra betekent 'handelaar', verwijzend naar hun traditioneel beroep.

Omdat hun opvattingen afweken van de hoofdstroom van de Soennieten, werden ze vervolgd en waken ze rond 1530 uit naar India. De meeste Bohras wonen nu in India en Pakistan.

### Dā'ī al-Mutlaq

De Dawoodi Bohras zijn een zeer hechte gemeenschap die in geestelijke en wereldlijke zaken het advies van hun geestelijk leider volgen, de Dā'ī al-Mutlaq.

De 52<sup>e</sup> en laatste Dai van de Dawoodi Bohras was Zijne Heiligheid Dr. Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb Tus, die op 17 januari 2014 op 102-jarige leeftijd overleed. Hij was een zeer gerespecteerde religieuze en



spirituele figuur in de wereld, die actief over de continenten reisde om zijn trouwe volgelingen en ook andere religieuze en politieke figuren te ontmoeten.

Het ambt van 53<sup>e</sup> Dai wordt nu betwist door Mufaddal Saifuddin (1946), de kleinzoon van de 51<sup>e</sup> Dai, en Khuzaima Qutbuddin (1940), de 11<sup>e</sup> zoon van de 51<sup>e</sup> Dai. Weer een nieuwe afsplitsing?

### leer - de zeven pijlers

Dawoodi Bohra wordt vaak beschouwd als de meest rustige sekte van de islam, ook vanwege zijn progressieve kijk op de rol van de vrouw, de technologie, de bevordering van literatuur, zakelijke en seculiere waarden, en vanwege zijn tolerantie tegenover andere godsdiensten.

De Dawoodi Bohras volgen de zeven pijlers van het Isma'ilisme: walaya (liefde en toewijding aan God), taharah (reinheid), salat (gebed), zakat (aalmoezen geven), sawm (vasten), hajj (pelgrimstocht naar Mekka) en jihad (inspanning gericht op een bepaald doel).

### London Necropolis in Brookwood – Dawoodi-Bohra Najmee Baag Cemetery



De Dawoodi Bohra hebben een afwijkende manier van begraven. Dat is heel duidelijk te zien op de London Necropolis in Brookwood, de begraafplaats, waar talrijke denominaties een grafveld hebben verworven. In plot 103 ligt de **Dawoodi-Bohra Najmee Baag Cemetery**.

Op een heuvel ligt het gebouw, waarop staat aangegeven dat dit is de *Najmi Baag* (= be-

graafplaats) *for Dawoodi Bohras, followers of His Holiness Dr. Syedna Mohammed Burhanuddin Saheb Tus*.

Aan de achterkant van het gebouw liggen een drietal apart vormgegeven tombes, waarschijnlijk van geestelijk leiders. Beneden op het veld rijen de 'gewone' tombes van de gelovigen zich aan.





Heel duidelijk is de manier van begraven en vormgeven van het grafmonument te volgen:

- de overledene wordt op rij begraven in een zandgraf, waarna op het graf een zandheuveltje komt;
- rond het zandheuveltje wordt een muurtje van grote stenen gemetseld;
- bovenop komt een afdekplaat en het geheel wordt wit gestukadoord;
- daarop worden van holle bakstenen trapsgewijs drie etages gelegd, die ook worden gestukadoord;
- op de tombes of aan de zijkant worden tekstplaquettes gelegd of aangebracht.



### wereldwijd

Vandaag de dag zijn er ongeveer een miljoen leden van de Dawoodi Bohra. De meerderheid van deze leden bevinden zich in India en Pakistan, maar er is ook een belangrijke diaspora, woonachtig in het Midden-Oosten, Oost-Afrika, Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten.

