

V. BIJDRAGE ANNIE VAN 'T ZAND-BOERMAN

Vincent Van Gogh en Zundert

Op 30 maart 1853 werd in Zundert een jongetje geboren. Zijn ouders noemden hem Vincent. Hij bleek een stil en teruggetrokken mannetje dat heel goed kon tekenen. Met enige onderbrekingen heeft hij de eerste 16 jaren van zijn leven in Zundert doorgebracht. Als hij 24 jaar is brengt hij zijn laatste bezoek aan Zundert. Toch is er in Zundert nog veel wat aan de schilder herinnert, er staat een bronzen beeld van hem en zijn broer Theo op het Marktplaatsplein. Het beeld is vervaardigd door



de kunstenaar Ossip Zadkine en werd op 28 mei 1964 onthuld door HM Koningin Juliana der Nederlanden. De tekst op het voetstuk luidt: *door mijn tussenkomst zijt gij deelachtig geworden aan de schepping van zekere doeken, die zelfs bij een ineenstorting hun rust blijven behouden.* De sokkel van het beeld, waarin aarde rust uit de tuin van het gasthuis waar Vincent werd verpleegd, is geschonken door het bestuur van de Franse gemeente Saint-Remy-de-Provence.



Vincent van Goghhuis met herinneringssteen

Het oorspronkelijke geboortehuis van Van Gogh is gesloopt. Inmiddels is het Vincent van Goghhuis gebouwd op de plek van zijn geboortehuis, recht tegenover het gemeentehuis, aan de Markt. In dat Van Goghhuis is een herinneringssteen opgenomen. Op de begane grond van het Van Goghhuis is nu een museumwinkel, die ook dienst doet als VVV, én een documentatiecentrum. Er worden ook lezingen gehouden. Ook is de brasserie 'Auberge Van Gogh', met in de tuin een terras en atelier waar workshops schilderen kunnen worden gehouden, in dit pand gevestigd. Op de bovenverdieping is een virtuele huiskamer ingericht waar via een audiovisuele presentatie het vroege leven van Van Gogh in Zundert is te volgen, o.a. over zijn familie en de omgeving waarin hij opgroeide. In een andere ruimte wordt, via lcd-schermen, beeld en informatie gegeven over zijn rol als 'vader van de moderne kunst'.

Verder is er in Zundert de Ned. Hervormde Kerk. Op 12 april 1805 werd de eerste steen voor deze kerk gelegd. De kerk werd op 23 maart 1806 in gebruik genomen. Van 1849 tot 1871 was de vader van Vincent Van Gogh als predikant aan deze kerk verbonden. Vincent werd er op 24 april 1853 gedoopt. In 1855, 1857, 1862 en 1867 volgden de andere kinderen uit het gezin Van Gogh-Carventus, te weten Anna Cornelia, Theodorus, Elisabeth Huberta, Willemina Jacoba en Cornelis Vincent. Bij de kerk ligt het eerste kindje begraven dat precies een jaar voor Vincent levenloos werd geboren op 30 maart 1852. Op deze foto is de zerk nog gebarsten. In 2013 is de kapotte zerk gelicht en gerestaureerd ter gelegenheid van de 160^e geboortedag van de schilder Vincent van Gogh. Op de grafsteen staat: *Vincent van Gogh / 1852 / Laat de Kinderkens / tot Mij komen, want / derzulken is het / Koninkrijk / Gods / Lukas 18 vs 16.*



Opmerkelijk is dat het dode kindje als Vincent is begraven terwijl het is ingeschreven als 'levenloos Van Gogh'. Het was in die tijd niet gebruikelijk om een doodgeboren kind een naam te geven. De latere schilder Vincent van Gogh werd exact een jaar later, op 30 maart 1853, geboren. Voor Vincent moet het moeilijk geweest zijn om hierdoor tijdens zijn jeugd steeds te worden geconfronteerd met een grafsteen met zijn eigen naam erop. Na de dood van Vincent in 1890 leidde dat tot de speculatie dat hij zich de vervanger voelde van zijn overleden broer, waardoor een deel van het verloop van zijn latere leven werd verklaard. Het wordt ook wel het Replacement Child Syndroom (RCS) genoemd.



Vincent 1852